

**Συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα
στην εφημερίδα REALNEWS και το δημοσιογράφο Βασίλη Σκουρή**

- 1. Βρισκόμαστε λίγο πριν την τρίτη αξιολόγηση κ. Πιτσιόρλα. Χωρούν καθυστερήσεις; Και κυρίως - για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Ευκλείδη Τσακαλώτου - χωρούν «κατενάτσιο υπουργών»;**

Απάντηση: Η τρίτη αξιολόγηση – όπως και οι προηγούμενες – θα αποτελέσει μια σύνθετη διαδικασία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη βούληση και όλα τα επιχειρήματα να επιδιώξει τη γρήγορη ολοκλήρωσή της. Επειδή όμως δεν πρέπει να αποκλείσουμε το να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με πιέσεις και υπερβολικές απαιτήσεις, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να αφαιρέσουμε έγκαιρα όλα τα πιθανά προσχήματα. Η πορεία της οικονομίας μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Από αυτή την άποψη, η επισήμανση του Υπουργού Οικονομικών να μην παγιδευτούμε σε μάχες οπισθοφυλακών είναι απολύτως ορθή.

- 2. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τις ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπονται μπορεί να υπάρξουν; Και το λέω, γιατί πολλές φορές ως γνωστόν ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, εν προκειμένω σε επιπλέον όρους των δανειστών...**

Απάντηση: Θεωρώ ότι τόσο η διαπραγματευτική ομάδα, όσο και η κυβέρνηση στο σύνολό της έχει πια την εμπειρία να διακρίνει τα πιθανά σημεία εμπλοκών και να διαμορφώσει τη σωστή στρατηγική. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της και απαιτεί το ίδιο από τους δανειστές της. Σε αυτή τη γραμμή θα μείνουμε σταθερά μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτή μας εξασφαλίζει τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

3. Από την επίσκεψη Μακρόν τι περιμένετε;

Απάντηση: Η επίσκεψη Μακρόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Από την Αθήνα θα εκπεμφθούν πολιτικά μηνύματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρώπης, την εμβάθυνση της ενοποίησης, την πραγματική σύγκλιση των οικονομιών και την υπεράσπιση των κοινωνικών και δημοκρατικών κατακτήσεων προκειμένου η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης να κερδίσει ξανά την κλονισμένη σήμερα εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών. Η αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης έφερε στην επιφάνεια μεγάλα δομικά και πολιτικά προβλήματα της Ευρώπης.

Ο τρόπος που θα επιλυθούν αυτά τα προβλήματα αποτελεί το διακύβευμα των επόμενων χρόνων. Στις ευρωπαϊκές διεργασίες που θα ανοίξουν από το φθινόπωρο, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο σηκώνοντας τη σημαία της οδυνηρής της εμπειρίας. Αυτή ακριβώς η διάσταση πιστεύω ότι θα αναδειχθεί έντονα με την επίσκεψη Μακρόν.

4. Από όσα έχουν συμφωνηθεί με το Πεκίνο, τι να αναμένουμε φέτος; Πολύ περισσότερο που η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στην Κίνα;

Απάντηση: Η συνεργασία μας με την Κίνα οικοδομείται βήμα – βήμα με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η ΔΕΘ θα αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κινεζικών εταιρειών. Στόχος μας είναι να αναδειχθούν τόσο οι δυνατότητες ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων και της συνεργασίας εταιρειών από τις δυο χώρες, όσο και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Η έναρξη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 των απευθείας πτήσεων Πεκίνο – Αθήνα αποτελεί ένα ακόμα βήμα που φέρνει τις δυο χώρες κοντά και αναδεικνύει το ρόλο του κόμβου που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας.

5. Τι ύψους επενδύσεις αναμένετε έως το τέλος του έτους κ. Πιτσιόγλα; Και τι θέσεις εργασίας;

Απάντηση: Το 2017 θα αποδειχθεί έτος τομή για τις επενδύσεις. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή αυξητική τάση. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι καθαρές εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 2.129,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 748,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 184,6%. Ενώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, η αύξηση φθάνει το 294,1% (από 540,4 εκατ. ευρώ σε 2.129,7 εκατ. ευρώ).

Και πρέπει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται ένα μέρος της πραγματικότητας. Διότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ή δρομολογούνται άμεσα πολύ μεγάλα επενδυτικά προγράμματα τα οποία προς το παρόν δεν καταγράφονται στις καθαρές εισροές.

Εκτός όμως από τις άμεσες ξένες επενδύσεις πρέπει να αναφερθούμε στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγοράς των εταιρικών ομολόγων, στον εντυπωσιακό ρυθμό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, στην έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων ΣΔΙΤ και στην δρομολόγηση ενός μεγάλου αριθμού νέων έργων ΣΔΙΤ και στον μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Αυτή η εικόνα απαντά με αποστομωτικό τρόπο σε όλες τις θεωρίες ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι ακατάλληλη και δεν μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις. Αντί άλλης απάντησης από εδώ και πέρα θα απαντάμε σε όλα αυτά με την τακτική δημοσιοποίησης στοιχείων για τις υλοποιημένες επενδύσεις .

6. Η ηγεσία της ΝΔ, πάντως, επιμένει πως όρος για την ανάπτυξη είναι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή. Τι απαντάτε και πώς κρίνετε γενικότερα την αντιπολιτευτική τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Απάντηση: Η ΝΔ συμφιλιώνεται σταδιακά με την ιδέα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και ψάχνει τρόπους να αναμορφώσει τη στρατηγική της. Έχει όμως ένα προφανές στρατηγικό κενό, που δεν καλύπτεται από μια δημοσιονομική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επωμίστηκε το κόστος της διαχείρισης της κρίσης και των μνημονιακών δεσμεύσεων. Όμως καταφέρει να οδηγήσει την Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση και να τη συνδέσει με τη συνολική αναδιοργάνωση της χώρας στη βάση μιας δίκαιης ανάπτυξης. Έχει δύο χρόνια για να δώσει απτά δείγματα. Η ΝΔ εστιάζει στην αρνητική κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς δικό της θετικό αφήγημα. Όταν λοιπόν η πραγματικότητα ακυρώνει καθημερινά την αρνητική κριτική, αυτό που μένει είναι το κενό του αφηγήματος.

7. Μήπως ενόψει της τρίτης αξιολόγησης χρειάζεται όμως συνεννόηση -και γιατί όχι και κοινή στάση- των πολιτικών δυνάμεων;

Απάντηση: Στην Δημοκρατία καθένας έχει τον ρόλο του και πρέπει να φροντίζει, ώστε να τον ασκεί σωστά, με τελικό κριτή το λαό. Η κυβέρνηση έχει τη ευθύνη των διαπραγματεύσεων και των επιλογών, ώστε να κλείσει η αξιολόγηση. Εμείς δε μπορούμε να αξιωνούμε από την αντιπολίτευση να συμμεριστεί τις δικές μας ευθύνες.

8. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα κατά τη γνώμη σας ποιο είναι;

Απάντηση: Η κυβέρνηση οφείλει να ολοκληρώσει την εφαρμογή του προγράμματος βγάζοντας τη χώρα από την κηδεμονία και να προδιαγράψει με σαφήνεια τη μεταμνημονιακή εποχή. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια Ελλάδα ριζικά διαφορετική από εκείνη που κατέληξε στην κρίση. Μια ευρωπαϊκή

χώρα με ανοιχτή ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος, κοινωνική συνοχή και ουσιαστικούς δημοκρατικούς θεσμούς.

9. Το εγχείρημα που προωθεί η Φώφη Γεννηματά στο χώρο της κεντροαριστεράς από τι θα κριθεί κ. Πιτσιόρλα;

Απάντηση: Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η διαδικασία εκλογής του αρχηγού που έχει υιοθετηθεί είναι θετική. Αρκεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος κι οι υποψήφιοι να εκθέσουν πολιτικό πρόγραμμα. Όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία, τότε θα κρίνουμε και τη συνολική διαδικασία και το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες το πολιτικό σύστημα κι εν γένει η πολιτική μόνο να κερδίσουν έχουν.

10. Υπό τις σημερινές συνθήκες κρίνετε ότι ο νέος φορέας θα βρεθεί πιο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή θα δεχθεί την πρόταση διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ; Και ποιον θα θέλατε επικεφαλής του νέου φορέα;

Απάντηση: Η σχέση της δική μας Αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει από σαράντα κύματα. Σήμερα, μετά τη μεγάλη κρίση που βιώσαμε ως κοινωνία, όλα τίθενται με νέους όρους. Επιπλέον, οι παγκόσμιες εξελίξεις δημιούργησαν ένα νέο ιστορικό πλαίσιο. Η ιστορία έχει το βάρος της όμως το μεγάλο ερωτηματικό αφορά στο μέλλον. Μπροστά σε τόσο μεγάλα διλήματα, τα πάντα μπορούν να επαναπροσδιοριστούν.

Η ανάγκη αντιπολίτευσης, εκ των πραγμάτων θα φέρει κοντά τον υπό διαμόρφωση φορέα στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ερώτημα είναι αν θα επιτρέψει η νέα ηγεσία να κυριαρχήσουν οι σκοπιμότητες της αντιπολιτευτικής τακτικής ή αν θα προτάξει την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής.

Επιλέγοντας το πρώτο, θα πάει χέρι - χέρι με τον κ. Μητσοτάκη. Επιλέγοντας το δεύτερο, εκ των πραγμάτων, θα μπει σε διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως κυβέρνηση είναι υποχρεωμένος να αναμετράται με αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, από τη δική του πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον πιο επίσημο τρόπο, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την προοπτική ενός τέτοιου διαλόγου.

11. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, μοιάζει σήμερα με «κόμμα ανάδελφο». Τι πρέπει να αλλάξει;

Απάντηση: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που ήρθε σε σύγκρουση με το σύνολο του προ κρίσης οικονομικοπολιτικού συστήματος. Το γεγονός ότι διεκδίκησε να διαχειριστεί την έξοδο από την κρίση, δε σημαίνει ότι άλλαξε τη βασική του στόχευση. Να αλλάξει δηλαδή εκ βάθρων αυτό το σύστημα. Η κυβερνητική εμπειρία τον έφερε πιο κοντά στην πραγματικότητα κι αυτό τον καθιστά πιο ικανό ώστε κατανοώντας την πλήρως να μπορεί να την αλλάξει. Τώρα που είμαστε λίγο πριν την έξοδο από το τούνελ, έρχεται η ώρα να αποδείξει αν μπορεί να παντρέψει το ρεαλισμό με το σχέδιο ριζικής αλλαγής που ευαγγελίζεται. Όμως το ίδιο πρόβλημα έχουν όλες οι συνιστώσες της ιστορικής Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όντως ανάδελφο κόμμα εάν ο χώρος της λεγόμενης κεντροαριστεράς παραιτηθεί από τα οράματα αλλαγής κι ανταγωνιστεί με τη ΝΔ για τον ίδιο ρόλο.